



Het verhaal van een boom



“ Je komt er wel,
dacht ik
vanaf dag één. ”

J

‘Jij bent mijn beste buurvrouw’, zegt hij via Zoom. We lachen naar ons computerscherm, want het maakt ons allebei gelukkig.

Het moet ongeveer drie jaar geleden zijn dat hij bij ons thuis aanbelde. Via via had hij gehoord dat ik hem misschien wel af en toe zou kunnen helpen met schoolwerk. Nu hij geen beroep meer kon doen op het buddiesysteem van de stad, had hij zo iemand nodig. Dat vond hij zelf. Twee jaar voordien was hij als niet-begeleide minderjarige vluchteling uit Afghanistan naar België gekomen. En nu stond hij daar, op de drempel aan onze voordeur. Vol durf, moed en initiatief.

Vanaf dag één heb ik bij hem het gevoel gehad: je komt er wel. Alleen, ik kon er maar niet de vinger op leggen waarom dat zo was.

Om je een idee te geven van hoe onze buurjongen is: hij stapte dus drie jaar geleden helemaal uit zichzelf op mij af. Soms vertelt hij tussen de taal oefeningen door hoe erg hij zijn mama mist. Een paar maanden geleden was hij boos en verontwaardigd na een discussie met het OCMW. Af en toe vertelt hij korte flarden van zijn gevaarlijke tocht naar België. Hij laat zijn droom om verder te studeren in het hoger onderwijs niet los, ook niet na een toelatingsproef waarvoor hij niet slaagde. Hij wou kost wat kost voor mijn gezin een Afghaanse maaltijd klaarmaken, want hij kookt heel goed en graag. Hij stuurde me daarnet een uur na onze Zoomsessie een sms met de vraag om hem nog eens opnieuw uit te leggen hoe je van kilogram naar gram gaat. Hij zegt dat de ramadan in deze coronatijd wat moeilijker loopt maar eigenlijk wel lukt. ...

Zie jij waarom ik er zo gerust in ben dat hij er wel zal komen? Voor mij werd het pas overduidelijk toen ik enkele weken geleden het artikel over ‘Wortelen in nieuwe aarde’ in handen kreeg en de bijbehorende prachtige vertelkaarten bekeek (zie p. 36 in dit nieuwe nummer): het is zijn veerkracht in wat hij doet, zegt en denkt die mij zo geruststelt!

Benieuwd of jij ook zo’n eyeopener ontdekt in dit nummer.
Veel leesplezier!

Veerte Germeijs

Hoofdredacteur Caleidoscoop
hoofdredactie@caleidoscoop.be